

Eenzaamheid

Koude nachten

Helemaal alleen

Mijzelf en mijn gedachten

Als ik in mijn eentje ween

Eeuwig aan het smachten

Maar ik wil het nu meteen

Iets wat de pijn kan verzachten

Liefde in het algemeen

Al tijden aan het wachten

Overal vriendschap om me heen

Als hij nou eens mij toe lachte...

Ik vind het maar gemeen

Koude nachten

Helemaal alleen

Als Hemels mij nou eens een beetje aandacht gaf

Ik ben tenslotte toch zijn steen?

Het eerste gedicht

Weinig tijd en geen inspiratie

Dan maar een gedicht, en tegelijkertijd de evaluatie

Overall spelfouten, hyr en daer

Daardoor klinkt de rijm wat raak

Vergelijkingen als botsauto's

en een beetje middle-of-the-road

De hyperbolen zijn grandioos

maar de eufemismen niet zo groot

Niet nagecheckt op contaminaties en alliteraties alom

Wat een kut gedicht, wat zijn literaire avonden toch stom